

Nieuwsbrief van Margaret

Maart 2022



Hallo lieve allemaal,

Dat wij dit werk mogen doen, is alleen mogelijk doordat u ons steunt. In 2021 heeft u ons gesteund, en ook dit jaar opnieuw. Door middel van gebed, medeleven en financiële steun.

Via deze weg willen wij u hier enorm voor bedanken!

Voor het komende jaar zijn we bijna rond, maar nog niet helemaal: we hebben nog een klein gat op de begroting. Verder is het jaar in volle vaart van start gegaan, ik vertel jullie graag waar ik mee bezig ben.

Leuk dat jullie weer mee lezen! Groetjes,

Margaret



Familiebezoek

Het jaar is al weer even onderweg, en ik moet zeggen dat het snel is gegaan. Het nieuwe jaar begon in ieder geval enorm goed, met bezoek uit NL. Mijn ouders, grootouders en schoonzusje Janneke kwamen voor twee weken naar Kameroen. We zijn een paar dagen naar de kust geweest, en verder hebben we weinig bijzonders gedaan, maar wat was het heerlijk om ze zo twee weken dichtbij te hebben. Samen ontbijten, s' avonds met elkaar in de woonkamer met een hapje en een drankje... Het was fijn. En als bonus kwam er enorm veel kaas uit de koffer, ik ben nog steeds niet aan het einde van de stapel.



Werk

Na het bezoek van mijn familie zijn we weer in volle vaart aan de slag gegaan. Benjy is druk met alfabetiseringswerk en heeft nog een werkbezoek naar Kribi gehad voor een aantal dagen. Zelf ben ik druk (geweest) met SURAM (Scripture Research and Ministry), het gigantische project dat we aan het voorbereiden zijn, waarbij we samen met verschillende andere Bijbelvertaalorganisaties, hopen te kijken naar alle aspecten die bijdragen of afdoen aan Bijbelgebruik. Hopelijk kunnen we zo in de toekomst onze projecten beter plannen en meer mensen bereiken met Gods Woord. Tegelijkertijd hopen we evangelisatieactiviteiten te plannen in de taalgemeenschappen die we bezoeken voor het onderzoek.

Nu ben ik vooral druk bezig met het voorbereiden voor i-DELTA. i-DELTA is een programma van SIL, waarbij werknemers opgeleid worden in verschillende domeinen, waaronder 'vertalen', 'alfabetiseringswerk', 'trauma-healing'. Tijdens deze opleiding komen deze werknemers/studenten uit verschillende Francofone Afrikaanse landen naar Kameroen om de opleiding te volgen. Het is een opleiding van drie jaar, waarbij ze elk jaar twee maanden intensief lessen volgen. Dit jaar is het tweede leerjaar van deze stroming. Ik geef leiding aan de fonologieafdeling en hoop met twee collega's (beide uit Benin) fonologieles te geven. Het zullen twee intensieve weken worden, en ik vind het spannend om in het Frans les te geven, maar ik vind het ook een hele gave uitdaging.

Maar eerst hebben we als SIL Kameroen volgende week een paar dagen een retraite en een conferentie. Dus nog even rustig ademen.



Van de TFC - oproep

Als TFC zijn we enorm trots op het werk dat Margaret doet, op de manier waarop ze het doet en het enthousiasme dat we ook bij haar Wycliffe contactpersoon hebben gehoord. Ook zijn we ontzettend dankbaar dat ze al die tijd gezegend is met gezondheid, veiligheid, voldoende middelen, een fijn gezin en goede vrienden en schoonfamilie om haar heen. We kunnen wel zeggen dat God voorspoed geeft en ieders bijdrage zegent om zo het taalkundig werk door Margaret te laten plaatsvinden.

Hoewel we niet van gebrek willen spreken, hebben we de begroting van dit jaar nog niet helemaal rond. Daarom willen we iedereen die nog iets kan missen en overweegt Margaret te steunen, daar van harte toe aanmoedigen!

Meer over haar en haar werk is te lezen op de website www.vertaalwerkmargaret.com.

Richard, Yvonne, Judith (team Sliedrecht), Mirjam en Neline (team Leiden)



Met opa, oma, pa, ma en schoonzus Janneke

Dank- en bidpunten

Danken:

- We zijn enorm dankbaar voor het familiebezoek dat in januari plaatsvond.
- We hebben een hele goede coördinator voor het SURAM project mogen aannemen. Het is een man die God op de eerste plaats zet, en is daarbij heel gemotiveerd is om het project goed te doen verlopen.
- Ik (Margaret) had malaria afgelopen weekend, en het kwam even flink aan. Ik heb een aantal dagen echt plat gelegen, en nog ben ik moe en zonder eetlust. Maar ik voel me verder weer helemaal goed. Dank God.
- God voorziet steeds in wat we nodig hebben en daar dragen veel mensen een steentje aan bij.

Bidden:

- Benjy heeft thyfoïd, en voelt zich al een tijdje niet goed. Hij heeft veel last van zijn hoofd en zijn maag en is constant moe.
- Er moet nog veel gebeuren om SURAM te laten starten. Bid dat we de juiste mensen mogen aannemen, dat we inzicht mogen hebben en wijsheid om een

goede methodologie te ontwikkelen en dat de taalgemeenschappen bereid zijn om met ons samen te werken.

- Over ruim een week start i-DELTA, bid dat mijn collega's en ik alle informatie goed over kunnen brengen. Bid ook voor de studenten en sommige collega's, veel van hen zijn twee maanden van huis.
- De begroting is op dit moment maandelijks nog niet helemaal rond. Bid dat genoeg mensen zich bij het werk betrokken voelen en ook geld durven en willen geven.

Copyright © Thuisfrontcommissie Margaret, alle rechten voorbehouden.

Vragen, wijzigingen doorgeven of inschrijven voor de nieuwsbrief?

Ons e-mailadres is: tfcmarginet@gmail.com